

't Stapperskrantje

wandelclub **Lichtervelde**

Jaargang 28 januari 2021 Nr.: 1



DE MARGRIETESTAPPERS



LICHTERVELDE

Het Bestuur

* Voorzitter

Johan ALLEMEERSCH
Juffrouw Lamotestraat 23,
B-8800 ROESELARE
tel.: 051/ . . .
gsm: 0478/ 26.41.92
mail: johan.allemeersch5@telenet.be

* Ondervoorzitter

Daniël WYDOOGHE
Peperstraat 15,
B-8810 LICHTERVELDE
tel.: 051/ 72.53.30
gsm : 0474/ 80.14.50
mail : daniel.wydooghe@telenet.be

* Secretaris

Ingrid VANNESTE
Potteriestraat 20,
B-8820 LICHTERVELDE
tel.: 051/ 72.46.35
gsm: 0470/ 55.76.16
mail: ingrid2vanneste@gmail.com

* Penningmeester

Roger ROELEN
Perelaarstraat 4,
B-8800 ROESELARE
tel.: 051/ 22.27.23
gsm: 0472/ 76.36.35
mail: rogerroelens@outlook.com

* Parcoursmeester en materiaalbeheer

Erik CUFFEZ
Makeveldstraat 19,
B-8820 TORHOUT
tel.: 050/ 21.60.60
gsm: 0479/ 30.18.66
mail: annie.missinne@gmail.com

* Parcours

- Daniël WYDOOGHE
- Erik CUFFEZ
- Danny DEVOS
- Jozef AELGOEDT

* Materiaalbeheer

Annemie SEGERS
Europalaan 6,
B-8810 LICHTERVELDE
tel.: 051/ 72.60.37
gsm: 0474/ 22.11.58
mail: annemie.segers2@telenet.be

* Bestuursleden :

- Jozef ALGOEDT
Processiestraat 11,
B-8750 ZWEVEZELE
tel.: 051/ 61.27.59
gsm: 0498/ 47.82.00
mail: jozef.algoedt@scarlet.be
- Patrick MISSINNE
Handzamestraat 44,
B-8610 KORTEMARK
tel.: 051/ . . .
gsm: 0475/ 72.60.61
mail: patrick.missinne@hotmail.com

- Norbert DOLPHEN
Torhoutstraat 86 bus A,
B-8610 KORTEMARK
tel.: 051/ 77.85.52
gsm: 0485/ 91.70.33
mail: norbert.dolphen@telenet.be

- Danny DEVOS
Lange Pypestraat 42,
B-8820 TORHOUT
tel.: 050/ . . .
gsm: 0494/ 12.69.94
mail: devosvantomme@hotmail.com

* Verantwoordelijke uitgever :

Johan ALLEMEERSCH
Juffrouw Lamotestraat 23,
B-8800 ROESELARE
gsm : 0478/ 26.41.92
mail : johan.allemeersch5@telenet.be

* **Bankrekening Margrietestappers.: IBAN:** BE53 9791 4773 5853 **BIC:** ARSPBE22

* **Website:** <http://www.margrietestappers.be>

* **Facebook:** <http://www.facebook.com/Margrietestappers>

Woordje van de Voorzitter

Eerst en vooral wil ik, in naam van het voltallige bestuur, jullie allemaal en jullie dierbaren het Beste toewensen voor 2021.

Het hoeft geen betoog: een goede gezondheid op de eerste plaats. Hopelijk ook een volledige terugkeer naar een normaal leven, met de vele vormen van sociale contacten en activiteiten, waar we allemaal zo van houden.

We gaan niet te veel terugkijken naar het “annus horribilis” 2020.

Het jaar, waarin we heel wat zaken niet hebben kunnen doen, verdient die aandacht niet. Nee, we kijken beter hoopvol en resoluut naar de toekomst, natuurlijk met de nodige zin voor realisme, zeg maar “gezond Vlaams verstand”.

Zoals in de vorige editie trouwens al werd gesuggereerd, we zijn nog helemaal niet terug in “het normaal”. Daarvoor zijn er nog wel een aantal obstakels, die uit de weg moeten geruimd worden .

De vooruitzichten, eind december 2020, zijn in ieder geval toch al anders dan in maart van “het memorabele jaar”. Met een beetje geluk krijgen we allemaal vlug, niet met “javel-à-la-Trump”, een spuit en kunnen we er weldra weer veilig op uit.

Hopelijk kunnen er opnieuw, en “snel”, tochten en uitstapjes worden georganiseerd, de “walking” geconsulteerd en een beetje van ons opgepote centen gespendeerd, al dan niet in binnen- of buitenland .

Maar “snel”, dat is relatief en het zal natuurlijk nooit vlug genoeg zijn

Feit is: de munitie voor de tegenaanval is er en de distributie is begonnen. Dat er nog een reeks, al dan niet kleine, veldslagen en zelfs tegenslagen voor de boeg liggen, is heel waarschijnlijk. Een onzichtbare vijand is nu eenmaal moeilijker te verslaan (vraag dat maar aan de Vietnamveteranen) .

Dat mag onze wilskracht echter niet ondermijnen. We zijn nu al zover geraakt en om het te zeggen met de woorden van een politicus : het einde van de tunnel is in zicht; voorlopig nog zonder georganiseerde tochten en clubuitstapjes.

Maar we leven op hoop. Als club hebben we ons in ieder geval geëngageerd om mee te doen, op 25/04/21, met het initiatief: Vlaanderen wandelt lokaal. Dit natuurlijk onder voorbehoud van.....

Meer hierover in de volgende editie van ons Stapperskrantje.

Hou jullie taai, en, ...

zoals we hier in de streek plegen te zeggen ...

“tot in den draai” ...

Je Vz.

johan

DOPJESACTIE ten voordele van de Vrienden der Blinden Koksijde



Vele wandelaars houden er van op stap te gaan samen met hun hond. Voor sommige mensen is de hond de partner die hen veilig overal heen loodst... Voor blinden en slechtzienden is de hond essentieel.

Wijzelf doen vakantieopvang voor puppy's in opleiding. Zo kwamen Suzie, Soeky, Sien, Simba en Stuard reeds bij ons voor kortere of langere periode.

Willy Pollet en Monika.



Je kan Vrienden der Blinden helpen door plastic dopjes te verzamelen. Die dopjes worden door de vzw 'Vrienden der Blinden' verkocht als grondstof aan een recyclagebedrijf.

Welke dopjes horen thuis in onze dopjeston?



- * Alle plastic dopjes van mineraal- en spuitwater, frisdranken, fruitsap, melk...
- * Doppen van vloeibare wasmiddelen, wasverzachters, spuitbussen...
- * Deksel van choco, pindakaas en speculaaspasta mits het papiertje aan de binnenkant eruit is.

Méer info <https://www.vriendenderblinden.be/steun-ons/dopjesactie/>

Wat brengen de dopjes op?

De dopjes brengen € 300 per 1.000 kg op. Voor de volledige opleiding, van puppy tot geleidehond, komt dat op € 25 000, dat is ongeveer 83 000 kg... Dat is dus heel wat en jouw hulp kunnen we zeker goed gebruiken!

Hoe kan jij helpen?

Je kan thuis dopjes verzamelen en die naar een inzamelpunt brengen.

Inzamelpunten LICHTERVELDE

- DEDEYSTER Geert, Stijn Streuvelslaan 18
- POLLET Willy A. Rodenbachlaan 19
- VLAEMYNCK Noël Nieuwstraat 45
- Basisschool "DE VALKE" Torhoutstraat 65
- Kapsalon NELLY Vandepoelelaan 8
- PANELTIM Industrielaan 38



Word jij ook TROOPER van Vrienden der Blinden?



Tegenwoordig zit online shopping helemaal in de lift!

Naast de vertrouwde shoppingsites, bestaat nu het digitaal platform 'Trooper'!

Via die site kan je geld inzamelen door online te shoppen en het kost geen eurocent meer! Op die manier word je een 'Trooper' van Vrienden der Blinden!

Dankzij Trooper kan je, zelfs vanuit je luie zetel, Vrienden der Blinden een financieel duwtje in de rug geven door online te shoppen.

Elke organisatie heeft een unieke Trooperpagina met daarop tientallen links naar onlineshops in verschillende sectoren zoals fashion, boeken, reizen, cadeaus, eten & drinken,

Als 100 vrijwilligers, sympathisanten of gebruikers een aankoop van € 100 doen via onze trooperpagina, levert dat al snel € 500 op voor Vrienden der Blinden. **Iedereen blij!**

Praktisch

Zo ga je te werk:

1. Je surft naar
<https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/vriendenderblinden>.
2. Je kiest jouw online winkel. Trooper weet dat jij "Vrienden der blinden" wilt steunen.
3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro extra aan donatie te betalen.
4. Na je aankoop, betaalt de shop een percentje via Trooper aan Vrienden der Blinden.

Huldiging verdienstelijke leden 2021

Traditiegetrouw huldigt Wandelsport Vlaanderen tijdens de nieuwjaarsreceptie de verdienstelijke wandelaars.

Helaas heeft COVID-19 heel wat roet in ons eten gestrooid, waardoor de viering van de laureaten in 2021 niet kan doorgaan.

Voor onze club zijn **Carlos DEPRAETERE** & **Rudy VANWALLEGHEM** de gevierden. Beiden hebben reeds elk **2.000** tochten gewandeld.

Beide laureaten ontvangen thuis een diploma en een geschenk, via W.S.V.L.

Proficiat Carlos & Rudy.

Roger Vanbelle



Een tijdje geleden gaf onze vriend Roger te kennen dat hij wilde stoppen als bestuurslid en vaste medewerker. Hij is al wat ouder en de zorg en de gezondheid begonnen meer en meer door te wegen. Vanaf het eerste uur van onze wandelclub konden we op een trouwe en supergemotiveerde medewerker rekenen. Het dagelijks bestuur wou hem niet zomaar laten gaan. We wilden dat hij nog contact zou hebben met de club, waar hij zo graag bij was. Zo kwam het idee om hem erelid te maken. Het was de bedoeling om dit op ons jaarfeest kenbaar te maken; maar zoals met vele andere dingen heeft de corona onze plannen gedwarsboomd.

We hebben hem dan, in naam van onze club, een akte van erelid aan huis overhandigd.

In plaats hem hiervoor te bedanken op het jaarfeest, is er dan dit onderstaand interview gevolgd.

We begonnen met de vraag: Roger wanneer ben je eigenlijk met het wandelen begonnen?

Het volgende verhaal is het antwoord;

Ongeveer in 1989 liepen de jongens mee met de "Road Runners" en zij nodigden hem uit om mee te lopen (het ging, zogezegd, toch niet te rap). Roger vond dat wel van het goede teveel en zag meer in het wandelgebeuren.

Zo sloot hij zich na enige tijd aan bij "De Nacht van Vlaanderen", waar de Road Runners toen ook bij hoorden.

Vanaf dan hadden Roger en Lieve de wandelmicrobe te pakken gekregen.

Terzelfdertijd waren er op de "Cardyn Denys wijk" de jaarlijkse wijkfeesten.

Dit gebeurde in een tent en om wat volk (en centen) te lokken, gedurende de dag, had men een loopwedstrijd voorzien.

Dat had niet het verhoopte resultaat, zodat men het volgende jaar uitpakte met een wandelgebeuren.

Roger, die wat ervaring had, werd aangesproken om mee te organiseren.

Daar ligt eigenlijk de basis van onze wandelclub.

In 1992 kwam de officiële aansluiting bij de toenmalige W.S.J.L.

Vanaf dan was Roger de parcoursmeester voor de verschillende wandelingen van de club.



In die tijd was “het parcours voorbereiden” heel wat anders dan tegenwoordig. Eerst in het hoofd wat voorbereiden (de kennis van de Lichterveldse wegen en weggetjes was iets wat Roger wel in zich had).

Het uitzoeken van een aangenaam en mooi parcours, dat paste bij de start en rustposten, was iets dat Roger als gepassioneerde wandelaar graag deed en goed kon. Vervolgens met de fiets de afstanden afrijden zodat de informatie zo juist mogelijk was. Niet goed ? Aanpassen en opnieuw afrijden tot het resultaat aanvaardbaar was. Dit systeem gaf toen wel eens te véél of te weinig km's en dat leverde wel wat commentaar op. Ook de borden van de splitsingen moesten met de hand worden samengesteld, zodat men bij de wandelingen alles correct kon uitpijlen. Dan kwam het tijdperk van de wandel-GPS. Alles moest nauwkeuriger zijn: 15,4 km was geen 15 km ...en dat werd gemeld....

Omschakelen naar uittekenen van gegevens op computer, afdrukken van de splitsingsborden enz., dat was niet aan Roger besteed.

Maar het uitpijlen zelf dat was nog altijd voor de ploeg ' Roger' met zijn helpers.

De dag voor de wandeling verzamelden ze, s' morgens, bij Roger en Lieve.

Bij een pot koffie werden de taken verdeeld, meestal in 2 ploegjes. Na “het werk” werd er bij wat gerstenat weer samen gekomen en na de nodige commentaar werd er afgesloten.

De dag van de wandeltocht zelf, was Roger de man voor de bevoorrading , zodat niemand honger of dorst zou hebben. Als er pijlen vermist waren of kleine sloebers het leuk gevonden hadden om wat pijlen te verwijderen, schoot Roger in actie om het euvel zo rap mogelijk te verhelpen.

Tot zover het verhaal van en over onze Roger.

Hij kan het nu wat rustiger aandoen, in de wetenschap dat hij zijn opvolgers goed heeft opgeleid.

Roger, hierbij onze dank aan een trouwe man van het eerste uur.

Merci voor je grote inzet voor de wandelclub, die je diep in je hart droeg.

Je hebt de titel van erelid meer dan verdiend.

Roger en Lieve; het ga jullie goed en we zien jullie nog graag op de activiteiten van de club.

Voor de wandelclub.

De Ondervoorzitter

Daniel Wydooghe.





Vlaanderen Wandelt Lokaal

Vlaanderen Wandelt LOKAAL is een nieuw initiatief van W.S.V.L, waar LOKAAL wandelen in Vlaanderen centraal staat.

Deze organisatie vervangt "Vlaanderen Wandelt" in zijn huidige vorm, en vindt plaats op **zondag 25 april 2021**. (dit als Covid dit zal toelaten)

Op die dag wil W.S.V.L. samen met haar aangesloten wandelclubs, Vlaanderen massaal en bovenal **LOKAAL** aan het wandelen zetten.

De bedoeling is een ruimere verspreiding te creëren van de wandeldag "Vlaanderen Wandelt", waarbij leden en niet-leden in de Vlaamse gemeente/ stad van hun keuze kunnen wandelen.

Geen massa-evenement meer, maar eerder een kleinschalige lokale wandelactiviteit waarbij we op een veilige manier alle drukte vermijden.

Doel:

Het doel is om met zoveel mogelijk wandelclubs in Vlaanderen te wandelen zodat onze clubleden en niet-leden die dag een enorm aanbod hebben om de benen te strekken. We hopen met dit initiatief de Nationale pers te bereiken om zo aandacht te krijgen voor onze wandelsport.

Dit kan een trigger vormen om de niet-leden te laten aansluiten bij een wandelclub en het aantal deelnemers op onze fantastische cluborganisaties te laten toenemen.

De Margrietstappers steunen dit initiatief; en zullen aan deze organisatie meewerken.

Zinal met W.S.V.L.

1. Inleiding.

Mijn liefde voor het wandelen in de natuur en in de bergen zit er al in vanaf mijn jeugd bij de scouts. De kampen in Bottasart, beneden, in de vallei van “het graf van de reus”, is iets dat mij altijd bijblijft. Het samenwerken met de patrouille om het kamp op te bouwen, om samen een hindernissenpiste op te bouwen met als hoogtepunt een kabelbaan over de Semois. Op avontuur met zelfgebouwde vloten op de Semois, trektochten in de weidse bossen, dat blijft je bij.

Later, op reis met de caravan, waren de bestemmingen bijna altijd de bergen. Dit zowel in de Ardennen als verderop. Ik kan mij nog altijd zoveel mooie wandelingen van die tijd voor de geest halen en genieten van de mooie landschappen, de bergbeken, de vergezichten. Te veel om op te noemen.

In het begin, met het nieuwe bestuur, werd er dikwijls gebabbeld over de wandelreizen. Zo kwam de vraag om, zoals bij andere clubs, een meerdaagse wandelreis te organiseren. Waarom eens niet samen als club genieten van een verblijf en wandelen in de bergen? Na rondvraag bij onze leden was er niet zoveel belangstelling. De ééndaagse wandeluitstappen zaten op dat ogenblik in de lift, maar dat was niet zo voor de meerdaagse.

Intussen kabbelde de tijd verder. In 2011 organiseerde Aktivia, samen met Intersoc, een promotiereis naar Zwitserland. Het werd een 4-daagse in St-Moritz met verblijf in hotel ‘Stalbad’. Met een bus vol bestuursleden van de wandelliga konden we voor een schappelijke prijs deelnemen. Met 2 leden van de Margrietestappers maakten we kennis met hun formule van een wandelvakantie. Ik was verkocht. Maar het jaar daarop kwam de overgang van Aktivia naar het huidige “Wandelsport Vlaanderen”. Met alles dat daar bij kwam kijken, lukte het niet om iets te organiseren.

Met de eerste reis van WSVL waren we erbij. Zo zijn we al op verschillende plaatsen geweest, elk met hun eigen karakter. St Moritz, met zijn weidse valleien en bergen en, zeker niet te vergeten, de mogelijkheid om met het treintje uitstappen te doen. Leysin, waar ik mij de start van de wandelingen op het terras herinner en waar een koortje ons uitgeleide deed. En dan Zinal, waar ik reeds 3 maal ben geweest. Daar wil ik het eens uitgebreid over hebben. Met de Margrietestappers hebben we reeds verschillende van die reizen meegemaakt. Als vriendengroep deelnemen, dat maakt het dubbel aangenaam. Tot zover de lange inleiding. Nu zou ik het graag eens hebben over ‘hoe zo een reis georganiseerd wordt’ en wat is er allemaal te beleven is met Zinal als leidraad.

2. Ligging.

Zinal ligt in Wallis, het zuidelijk deel van Zwitserland. In Sierre verlaat je de Rhonevallei (op 533 m) en trek je zuidwaarts de Anniversvallei binnen. Het wordt een stevige rit. Na een kleine 30 km komen we aan het laatste dorp. We zijn dan op 1675 m hoogte. Als we rond ons kijken, zien we nog veel hogere bergen, sommige met hun witte muts op. We zijn in het hooggebergte. Rondom ons bevinden zich 5 bergtoppen van meer dan 4000 m. Zinal zelf bevindt zich aan het begin van een brede vallei, waar vroeger de boeren de koeien verzamelden om hoger op naar de alpenweiden te trekken. Door het dorp loopt de rivier de Navizence, die we op de wandelingen regelmatig tegenkomen.

3. Verblijf

We verblijven in het hotel Les Diablons. Een mooi hotel met alle voorzieningen en aangename kamers. Ik herinner mij vooral het aangename terras, waar we konden genieten van een droomuitzicht. Ik ben benieuwd hoe de verbouwing van het oude gedeelte er zal uitzien, na de brand verleden jaar. In de charmeformule zijn de consummaties gratis. Met de regiopas kan je gratis gebruik maken van de postbussen en verschillende bergliften.

4. Organisatie wandelingen.

Met WSVL en Intersoc is het wandelprogramma zodanig opgesteld, dat zowel geofende bergwandelaars als genietters mooie plekjes bezoeken. Om zelf een keuze te kunnen maken, krijg je per wandeling allerlei gegevens. De eerste dag wordt gevraagd dit al te doen op de bus waar je de brochure reeds krijgt. Als je dan ziet hoeveel wandelaars op pad gaan, al die verschillende mogelijkheden, de verschillende gidsen, dat vraagt veel organisatie. Als gewone wandelclub kun je onmogelijk zo een aanbod bieden.

Iedere avond is er info, waar de wandelingen uitgebreid aan bod komen.

Waar moet je op letten:

- Fysieke zwaarte 1 tot 10, starttijd, regio, stapschoenen verplicht, lunchpakket.
- Tijd : Vm of Nm of ganse dag
- Inschrijven vooraf (avond voordien)
- Gebruik bus, of openbaar vervoer, liften
- In de animopas is er veel inbegrepen zodat je zeer weinig moet betalen.

Identificatienummer: 1
Staptijd: 8:45
Beginuur: 8:45
Fysieke zwaarte: 5
Route: Tsapé – Illhorn – Illgraben – Cab. Illhorn – Chand.
Iconen en kostprijs: [Icons for difficulty, distance, ascent, descent, time, difficulty %]
Regio: Regio Chandolin
8,4 km ⬆️ 465 m ⬇️ 953 m 🚶 3u15 57%
De Illhorn is een gemakkelijk te beklimmen top. Je geniet er van een fantastisch uitzicht op tal van Alpentoppen. Je daalt via een supersteil bospad af naar de kloof van Illgraben.

Identificatienummer: 79
Staptijd: 8:45
Beginuur: 8:45
Fysieke zwaarte: 4
Route: Tignousa – Planetenweg – St-Luc
Iconen en kostprijs: [Icons for difficulty, distance, ascent, descent, time, difficulty %]
Regio: Regio St-Luc
7,4 km ⬆️ 148 m ⬇️ 680 m 🚶 2u25 42%
De planetenweg begint op Tignousa. De planeten zijn op schaal afgebeeld en staan op schaal van elkaar. De grootte van de planeten en hun onderlinge afstand hebben een belangrijke impact op het leven op Aarde. De afdaling naar St-Luc verloopt via een gemakkelijk pad. Bekijk de ondergroei van alpenroos in het arven-lorkenbos. Bij de hooiweides staat een bank. Geniet van het panorama. Wandel langs een gerestaureerde bisse (irrigatiekanaal). Een grote platte rots bevat de oudste sporen van de prehistorische mens in deze vallei. Kortom, een zeer gemakkelijke wandeling waarbij je tijd hebt om te genieten van de talrijke bezienswaardigheden.

5. Organisatie excursies.

Enkele voorbeelden:

- Aletsch arena, hier wandel je naar deze schitterende gletsjer en haar arena. Je kan daar als echte stapper of als genietter wandelen: aan u de keuze .
- Zermatt, luxe vakantieoord met uitzicht op de Matterhorn, een wandeling in de kloof.
- Sion, stad tussen de wijnvelden, zijn burcht op een rotspunt enz...
- Moiry : de barrage , wandeling rond het meer, licht of zwaar ? je kiest maar ...
- Bezoek aan de kopermijn



6. Enkele wandelvoorbeelden.

Laten we beginnen met de makkelijke: tussen haakjes, de fysiek minst zware.



(1) Dorpsverkenning, de begeleiders vertellen over de omgeving, zodat je je kan oriënteren, + enkele weetjes over het dorp.



(2) Langs de Navisence wandelen we door een wijde vallei tot waar de alpenweiden beginnen.



(3) Plat de la Lé



(4) Cascade de Volermo & uitzichtpunt dorp



(5) Eerst met een kabelbaan naar boven, dan een wandeling naar de corne de Sorebois



De BBQ op de Sorebois; voor velen een onvergetelijke dag.

Op de middag is er op de Sorebois, aan het liftgebouw, een BBQ met een droomuitzicht en nog wat muziek en animatie erbij.

Daar heb ik een zanger het Ave Maria horen zingen, om kippevel van te krijgen en om nooit te vergeten.

Je kan kiezen hoe je er komt; met de kabellift vanuit Grimetz, een bak waar 100 man in kan met een glazen bodem: wat een zicht.

Of met de bakjeslift vanuit Zinal. Of voor 'de echte': te voet naar boven.

Op de Sorebois kan je nog wandelen naar de top, waar je een uitzonderlijk uitzichtpunt hebt op de bergen rondom. Als je geluk hebt met het weer, zelfs de Mont Blanc en die ligt wel een serieus stuk daarvandaan. Naar beneden Lac de Moiry: prachtig.



- (6) Lac De Moiry, met de bus naar de stuwdam. Wandeling rond het meer, mogelijkheid om naar de cabane te stappen over een rotsweg. Prachtig zicht op de gletsjer. Op de panoramaweg kom je regelmatig 'Edelweiss' tegen. Lac d'Arpilletta, een bergmeertje omringd door gletsjers, wandeling langs de Navisence, de waterval van Volérmo. Je kijkt daar recht op de gletsjer van Zinal. Een Topwandeling over verschillende mooie brugjes. Ik zou kunnen doorgaan; voor 2020 waren er 39 voorgesteld ! Ik zou nog jaren moeten gaan, om ze allemaal te doen . Niets belet om op eigen houtje er op uit te trekken, de wandelpaden zijn mooi aangeduid. We zijn al met 24 'Margrietestappers' ingeschreven en kijken uit naar een mooie wandelvakantie. Er kan er nog altijd eentje bij !

Je Ovz Daniel.

Familienieuws

* Overlijdens



Mevr. Liliane Dolphen
zuster & schoonzuster van
Norbert & Annemieke Dolphen - Blomme
geboren te Esen op 07.06 1936 &
overleden te Roeselare op 08.10 2020



dhr. Antoon Missinne
broer van Patrick Missinne &
schoonbroer van Eric Cuffez
geboren te Torhout op 29.05 1953 & thuis te
Veldegem overleden op 05.11 2020



dhr. Erik Wydooghe
echtgenoot van mevr. Ingrid Vanneste
geboren te Roeselare op 17.03 1947 & thuis te
Lichtervelde overleden op 14.11 2020



Mevr. Arimona Boussy
moeder & schoonmoeder van Eric en Kristien Mortier Vanhecke
geboren te Lichtervelde op 06.09 1929 & overleden te
Lichtervelde op 02.12 2020



mevr. Anrea Parleviet
zus & schoonzus van Geert & Kristien Parleviet-Oplinus
geboren te Gent op 01 03 1946 & thuis
te De Haan overleden op 08.12 2020



mevr. Georgette Declerck
moeder & schoonmoeder van Willy & Lisette Victoor - Vanparijs
geboren te Lichtervelde op 23.12 1919 & overleden in
het "WZC 't Hof" te Lichtervelde op 13.12 2020

Lidgeld 2021

Beste Margrietestappers, bedankt aan iedereen die reeds zijn ledenbijdrage 2021 heeft betaald.

Mogen wij ook vragen aan de leden die hun ledenbijdrage 2021 nog niet hebben betaald, op het ogenblik dat dit Stapperskrantje in jullie bus valt, alsnog hun lidgeld 2021 te betalen.

Alvast bedankt voor de medewerking.

Begeleiden van mindervalide wandelaar

Vraag vanuit Tordale, site Vancoillie

Vraag rond één van de bewoners. Deze persoon zou zich graag inschrijven in een wandelgroepje/club zodat hij in het weekend, of in de vakanties eens mee zou kunnen wandelen.

Zijn er mensen binnen jullie club, waar hij, bij terecht kan en die voor hem zouden willen zorgen? Het mogen ook personen zijn die vaak alleen gaan wandelen, het moet dus niet perse via een groep zijn.

Zijn er mensen in jullie club die daarvoor open staan?

Alvast bedankt.

Céline, Site Vancoillie

Indien er binnen onze club iemand is die zich hiervoor aangesproken voelt, gelieve dan contact op te nemen met Ingrid Vanneste. Tel.: 051/ 72.46.35

Familienieuws

Momenteel plaatsen wij, bij iedere gebeurtenis binnen een familie van onze leden, hiervan een melding in ons Stapperskrantje. Wij weten natuurlijk niet of dit de wens is van de betrokken familie.

In de toekomst willen wij als volgt te werk gaan.

Indien er zich een gebeurtenis voordoet in een familie van onze leden (geboorte, overlijden enz. ...) en de betrokken familie wenst dit te laten verschijnen in ons Stapperskrantje, dan vragen wij, dat ze ons hierover verwittigen.

U doet dit best bij onze secretaresse Ingrid Vanneste. Tel.: **051/ 72.46.35**

Elektronisch versturen van ons Stapperskrantje

Er zijn slechts drie gezinnen binnen onze club die het Stapperskrantje elektronisch wensen te ontvangen.

Deze leden ontvangen vanaf januari 2021 geen papieren versie meer van ons Stapperskrantje.

Zij kunnen per kwartaal het Stapperskrantje lezen op onze website.

Dagboek van een Margrietestapper (vervolg ...)

20 november 2020.

Het jaar is weer wat verder opgeschoven. We hebben van de betere dagen gebruik gemaakt om te blijven wandelen. Vanaf nu met 2 hondjes ! Ja, naast onze 11-jarige 'Jerom' hebben we sinds kort Trixie, een teefje, (ook een Boston-terrier). We hebben er een tijdje moeten op wachten en het ophalen bij de kweker was ook weer zo'n wezenloze bedoening, maar nu ze er is, ... staat ons huis weer op stelten ... Zie je het voor je? Aan de ene kant een hyper-dynamische pup, die alles wil verkennen en proberen en alle speeltjes kwistig rondstrooit.. en daarnaast een rustige, gepensioneerde reu: bij de mensen wordt het momenteel alweer afgeraden.

Aangezien de grote vakantie voorbij is, hebben we ons een paar keer naar zee 'geriskeerd'. Het heeft deugd gedaan aan lichaam en geest. Met de trein naar Oostende (Hello-weet-je-wel). Het voordeel is dat je juist voor het uitstappen (en direct na het instappen) naar het toilet kan gaan! Het was kalm, zowel op de trein als op het strand. Er was wel duidelijk meer volk in de winkelstraten. We hebben die dan ook vakkundig vermeden. 'Risquons-tout' ligt nu eenmaal aan de Franse grens.

Op een ander moment zijn we (met de auto) naar Mariakerke geweest (geen 50 mensen gezien en 't was heel mooi weer). Ook Vosseslag (met proper sanitair) en De Haan (idem) hebben we aangedaan, door het bos, via het golfterrein en langs het strand: mooie variatie. Het mondkmasker was alleen nodig op de dijk en in enkele centrumstraten, dus dat viel mee. Enkele dagen geleden was Zeebrugge aan de beurt. Het ontbreken van sanitaire faciliteiten hebben we 'omzeild' (aan zee, hé), met dank aan de verschillende grote bouwwerven ... (Een mens kan hiervoor toch geen mobilhome kopen, hé).

Tussendoor hebben we in Lichtervelde het 'Halloween-parcours' gedaan. Ik was toch een beetje, aangenaam, verrast door het (grote) aantal wandelaars. (En.... ze liepen allemaal in dezelfde richting – geen stadswachters of politie nodig !) Vandaag was ik niet zo in mijn sas. Normaal gezien zou onze Novembertocht zijn doorgegaan, maar nee, het werd, alweer, één van die 'annulatie-dagen' en véél erger nog, vandaag definitief afscheid genomen van Erik, een gewaardeerd medewerker en vriend. Gelukkig zullen de mooie herinneringen blijven.

15 december 2020.

Maanden geleden hadden we nog vlug een weekje 'Centerparcs' geboekt, ter vervanging van onze geannuleerde reizen naar Japan (begin maart) en naar Noorwegen (eind juni). Maar ook dit keer, een maat voor niks. Alles gaat op slot. Nog een voucher bij de rest. Met al die 'tegoeden' worden we straks nog 'aandeelhouders' in de reissector Enfin, volgend jaar beter zeker? En als het dan nog niet allemaal lukt, dan wordt het jaar 2022 wel héél druk...

De farma-industrie laat ons in ieder geval geloven dat er licht schijnt op het einde van de tunnel . We trekken ons daar aan op en houden ons ondertussen strikt in "onze bubbel", straks met een glaasje "bubbels".

Wordt vervolgd ...

Retouradres:
Johan Allemeersch
Juffrouw Lamotestraat 23
8800 Roeselare

Driemaandelijks tijdschrift P923150
Afgiftekantoor 9550 HERZELE

Jaargang 28 januari 2021 Nr.: 1



Nog enkele foto's voor onze volgende wandeluitstap Lierde - Munkzwalm en Munkzwalm - Zottegem

